



Na 12 jaar onderzoek is het er eindelijk: ‘Evert Roelof en de slag bij Waterloo’.

Deze historische roman berust geheel op ware feiten. Alle hoofdrolspelers hebben echt geleefd en het heeft twaalf jaar gekost om genoeg historisch materiaal te verzamelen om dit boek te kunnen schrijven. Door de conclusies van het onderliggende onderzoek is de Nederlandse krijgsgeschiedenis intussen deels herschreven. Het boek beschrijft het leven van Evert Roelof Bijl tussen 1813 en 1815. Evert Roelof is een voorvader van de schrijver Marco Bijl. Het verhaal begint als Evert Roelof deserteert uit het Franse leger en eindigt met een zeer realistische beschrijving van de slagen bij Quatre Bras en Waterloo. In de tussentijd leert Evert Roelof zijn toekomstige vrouw kennen, neemt hij deel aan de bestorming van Bergen op Zoom, raakt verzeilt in nog wat andere schermutselingen, en gaat vervolgens in dienst bij het 8ste Militie bataljon van het nieuwe Nederlandse leger. Tussen alle oorlogshandelingen door probeert hij ook nog een nietsontziende bende schurken te ontmaskeren.

Evert Roelof en de slag bij Waterloo is verkrijgbaar in 2 verschillende edities. De normale editie is in zwart wit en telt 611 pagina's! De luxe en uitgebreide editie telt 674 pagina's en bevat 50 afbeeldingen en kaarten in kleur, literatuurverwijzingen in de tekst en een literatuurlijst met meer dan 200 titels. Bovendien beschrijft de schrijver in een extra hoofdstuk wat er gebeurt met de hoofdrolspelers, na de slag bij Waterloo!